

# *Contact maken met de spirituele wereld*

*3 sept. 1957  
lezing 11*

“Vrienden, ik groet jullie in de naam van God en van Jezus Christus. Ik breng jullie liefde en zegeningen.

Welkom allen die hier vanavond voor het eerst gekomen zijn. Wat ik jullie ga zeggen is niet nieuw voor wie mijn lezingen heeft gevolgd of met behulp van een andere leraar op weg is naar God. Niettemin kunnen mijn woorden jullie allemaal inspireren en helpen om bepaalde moeilijkheden te overwinnen. Vaak is het immers nodig om hetzelfde steeds opnieuw te horen, net zolang tot het een diep en helder weten wordt in plaats van louter theoretische kennis.

Elk mens verlangt diep in zijn hart naar geluk. Wat is geluk nu eigenlijk? Je kunt het aan verschillende mensen vragen en je zult even zovele antwoorden en definities te horen krijgen. Iemand die spiritueel nog niet zo rijp is, zal misschien na enig nadenken zeggen dat hij gelukkig zou zijn als hij iets bepaalds voor elkaar had of als bepaalde zorgen verdwenen zouden zijn. Met andere woorden: voor hem betekent geluk de vervulling van zijn wensen. Toch zal zo iemand nooit helemaal gelukkig zijn, ook al gaan zijn wensen van tijd tot tijd in vervulling. Hij houdt een diepgewortelde onrust, een soort onbehagen, iets ongrijpbaars wat aan zijn geweten blijft knagen. Hoe komt dat? Omdat geluk niet afhangt van uiterlijke omstandigheden of van andere mensen, ook al maakt hij zich dat nog zo hard wijs. Wie spiritueel rijper is, weet dat hijzelf als enige verantwoordelijk is voor zijn geluk of ongeluk. Hij weet dat alleen hijzelf in staat is een gelukkig leven te creëren, allereerst in zichzelf, maar vervolgens ook - als onvermijdelijk gevolg daarvan - in de uiterlijke omstandigheden van zijn leven. Als je spiritueel onvolwassen bent, denk je dat geluk van buitenaf moet komen; dat

de uiterlijke omstandigheden, die niet van jou hoeven af te hangen - eerst met je wensen overeen moeten komen en dat het geluk dan volgt. Ben je spiritueel volwassen, dan weet je dat het precies andersom is.

Veel mensen willen dat niet eens weten, want het is veel gemakkelijker om de schuld te geven aan de onrechtvaardigheid van het lot, aan voorbeschikking en hogere machten, of aan omstandigheden die aan anderen te wijten zijn, dan jezelf de schuld te geven. Het is gemakkelijker je slachtoffer te voelen. Want dan hoef je niet met de grootst mogelijke eerlijkheid diep in jezelf te rade te gaan. En toch is en blijft de volle waarheid: je geluk ligt in je eigen handen, je kunt zelf je doel verwezenlijken. Misschien vraag je: "Wat kan ik er dan aan doen?" Geluk in de spirituele, volwassen betekenis, is God. Geluk vind je alleen door God; gewoon hier en nu is het te vinden. "Maar hoe dan?" zul je vragen. Vrienden, mensen denken zo vaak dat God ver weg is, op een afgelegen plek in het universum, onbereikbaar. Ze geloven dat het een zinloze onderneming is om God te zoeken en dat dit nooit zal lukken. Dat is beslist niet waar! Zoals ik al eens eerder gezegd heb: ieder mens heeft het hele universum in zich; daarom is ook God in ieder mens. Elk levend wezen heeft een deel van God in zich. De enige manier om bij dit goddelijke deel in jezelf te komen, is door het moeilijke, smalle pad van zelfontwikkeling te gaan. Het einddoel is vervolmaking. De basis is *zelfkennis*. En dat is inderdaad moeilijk. Want om jezelf echt te kennen, moet je eerst heel wat minder flatteuze eigenschappen onder ogen zien. Dat is een lange, onafgebroken, nooit eindigende zoektocht: "Wat ben ik? Wat betekenen mijn reacties werkelijk - en niet alleen mijn daden en gedachten? Zijn mijn denkbeelden in overeenstemming met wat ik echt voel of wordt mijn gedrag bepaald door motieven die niet kloppen met hoe ik graag over mezelf denk en met het beeld dat ik naar buiten toe tracht op te houden? Ben ik tot nu toe helemaal eerlijk geweest met mezelf? Wat zijn mijn fouten?" Al weet je vaak wel een paar zwakheden van jezelf, een groot deel ervan ken je meestal niet eens en dat is een grote handicap, ook al heb je op dit pad al een bepaald niveau bereikt. Wat je niet kent, kun je ook niet overwinnen. Elke tekortkoming is niet meer of minder dan een keten waar je aan vastzit. Elke keer dat je een onvolmaaktheid laat vallen, verbreek je een schakel en win je aan vrijheid en geluk. Geluk is mogelijk voor elk individu, maar het is onmogelijk erbij te komen zonder de oorzaken van je ongeluk uit de weg te ruimen: je eigen fouten, alles in je dat ertoe neigt een spirituele wet te overtreden. Ook al zit je met karma van een vorig leven: het kan worden opgelost als je er maar aan werkt om jezelf te vinden - en dus God..

De mens zou volkomen gelukkig kunnen zijn, vrij van ziekte, van zorgen en zelfs van de dood zoals jullie die ervaren. Ja vrienden, ook vrij van de dood! Als de mens echt volmaakt was - en dit is louter theorie, want als hij zover was, hoefde hij niet meer te incarneren - dan zou zijn terugkeer naar de

spirituele wereld anders verlopen, niet meer via aftakeling, ouderdom, ziekte of ongeval. Het zou een soort dematerialisatie zijn. Maar zelfs al ben je nog niet zover dat je je dit kunt voorstellen, dan kun je toch zeker veel sneller een eind in die richting komen dan je nu misschien voor mogelijk houdt. Voorlopig kun je het beste onderzoeken hoe ver je bent op dit pad door heel goed naar je leven en je problemen te kijken. Hoe gelukkig ben je? Wat ontbreekt er in je leven? De mate waarin je je ongelukkig of ontevreden voelt, geeft aan in hoeverre je leven niet zo vervullend is als het zou kunnen en moeten zijn. Mensen die werkelijk vervulling vinden in hun leven, ervaren in zichzelf een diepe rust en voldoening, een gevoel van zekerheid en volheid, zelfs als het uiterlijk resultaat niet onmiddellijk merkbaar is, zelfs als naar buiten toe de resten van een voorbije innerlijke gesteldheid zich nog een tijdlang blijven manifesteren. Als dat gevoel van rust er niet is, vaar je niet helemaal de juiste koers, of heb je nog niet die bevrijding beleefd die altijd ervaren wordt nadat de eerste moeilijkheden van het pad zijn overwonnen.

Alleen jijzelf kunt vaststellen waar je je bevindt. Niemand anders kan die vraag voor jou beantwoorden. Maar als je op de goede weg bent en een diepgaand gevoel van voldoening en vervulling hebt en je leeft toch nog in ogenschijnlijk moeilijke omstandigheden, dan moet je je daardoor niet laten ontmoedigen, vrienden. De uiterlijke vorm van het innerlijk conflict waaraan je op dit moment misschien juist bezig bent te werken, kan niet zo snel worden opgelost. De wet die je zolang genegeerd hebt, moet weer in ere hersteld worden en dat vergt tijd. De uiterlijke omstandigheden moeten opnieuw vorm krijgen. Daar moet je zelf voor zorgen. Terwijl je je ontspoorde innerlijke drijfveren weer in de juiste banen leidt, zullen de ermee corresponderende uiterlijke vormen geleidelijk aan, langzaam maar zeker veranderen. Uiterlijke moeilijkheden kunnen niet vanzelf verdwijnen; ze verdwijnen geleidelijk, beetje bij beetje, als gevolg van een volledige ommekeer in wat zich innerlijk voltrekt. Ongeduld is daarbij alleen maar een hinderpaal. Als je op de goede weg bent, hetgeen je alleen zelf kunt bepalen, zul je de grote werkelijkheid van Gods wereld elke dag aan den lijve beleven en ervaren; je zult altijd steun krijgen van die spirituele wereld, die met en om je heen werkzaam is, die je helpt en leidt en die even werkelijk - zo niet werkelijker - zal worden als je menselijke omgeving. Het is dan geen theorie meer, geen louter verstandelijke kennis; je leeft dan zelf in die wereld en voelt hoe die op je inwerkt.

De spirituele, goddelijke wereld is onafgebroken bezig met hulp aan de mensheid als geheel en aan ieder afzonderlijk. Het is een deel van het grote plan, dat Gods spirituele wereld haar taak moet vervullen, maar wij zijn gebonden aan heel duidelijke wetten, wetten die voortdurend geschonden worden door mensen of geesten die niet tot de goddelijke orde behoren.

Deze wetten hebben onder andere als uitgangspunt dat de vrije wil van geen enkel individu ooit geweld mag worden aangedaan. Daarom wacht de spirituele wereld altijd tot de mens - of geest - zelf om hulp vraagt; ze dringt haar hulp aan niemand op. Met andere woorden: iemand moet Gods hulp eerst willen en aan de daarvoor benodigde eisen voldoen, voor deze hulp hem gegeven kan worden. Anders kunnen we alleen in heel speciale gevallen tussenbeide komen. Ook hier geldt weer: overeenkomstig de wet. Het zou te ver voeren om dit nu uit te leggen, maar een vergissing komt hierbij niet voor. Af en toe komt er hulp vanuit Gods wereld zonder dat de betreffende persoon daarop een beroep gedaan heeft; maar dit gebeurt alleen in gevallen waarbij dergelijke hulp verdiend was, misschien door iets wat men in een vorig leven heeft gedaan of misschien zelfs, in een ander verband, tijdens het huidige leven.

Gods wereld wordt gekenmerkt door orde. In die wereld heeft elke geest een speciale taak en vele geesten hebben een taak die zich richt op mensen. Het is aan te raden dat de mens contact zoekt met Gods wereld en de goddelijke geesten, want alleen die kunnen hem helpen en verder leiden op het juiste pad. Mensen kunnen wel denken dat ze dit pad uit zichzelf en zonder de hulp van hogere entiteiten gevonden hebben, maar zo is het niet; want of ze het beseffen of niet, ze hebben beslist leiding en inspiratie van zulke geesten gekregen. Hier wil ik nog speciaal benadrukken dat het uiterst gevaarlijk is om contact te zoeken met geesten die niet tot de goddelijke wereld behoren. De schade kan zich uitstrekken tot velerlei gebieden; niet alleen spiritueel maar ook fysiek. In hun opvattingen hierover worden mensen meestal heen en weer geslingerd tussen twee extreme mogelijkheden, die geen van beide juist zijn. De ene groep vindt het zinvol om met alle mogelijke soorten geesten contact te zoeken. En omdat dit uiteindelijk vaak slecht uitpakt, krijg je op een goed moment ook weer een andere groep die, als reactie hierop beweert dat alle contact met de geestelijke wereld verkeerd is. De menselijke natuur is helaas geneigd om alles te generaliseren en maar zelden om het juiste en noodzakelijke onderscheid toe te passen. Contact met Gods geestelijke wereld krijg je natuurlijk niet zo gemakkelijk - en dat is ook niet de bedoeling. Want het is het mooiste wat een mens gegeven kan worden; om dat geschenk te kunnen ontvangen, moet je inderdaad veel leren. Allereerst moet je het steile pad van persoonlijke ontwikkeling en zuivering betreden. En je moet kennis nemen van de speciale wetten die gelden voor de communicatie met Gods spirituele wereld.

De wetten van communicatie met de goddelijke wereld zijn heel anders dan de wetten van communicatie met onzuivere of eenvoudig blinde en onwetende geesten. Je kunt op allerlei manieren uittesten of een geest

inderdaad deel uitmaakt van de goddelijke wereld of alleen maar doet alsof. Ik kan in de nu beschikbare tijd onmogelijk alles vertellen wat er over dit onderwerp te weten valt, maar alleen heel globaal er iets over zeggen. Om te beginnen zul je, als je oprecht wenst deze kanalen alleen voor contact met de goddelijke wereld te gebruiken, altijd leiding krijgen en ook de noodzakelijke kennis zal je worden aangereikt.

Een geest uit Gods wereld zal nooit op het bevredigen van zijn eigen ijdelheid uit zijn. Hij verlangt geen persoonlijke bewondering. Hij voelt zich een nederig dienaar en geeft alle eer aan God. Hij wil niet gezien worden als het hoogste, want er is altijd nog iets hogers. De Allerhoogste is God. Elke geest die het doet voorkomen alsof zijn macht zo groot is dat hij niemand boven zich hoeft te raadplegen, alsof zijn gezag geen grenzen kent en alsof hij beslissingen kan nemen zonder te rade te gaan bij geesten die hoger zijn dan hij, is beslist geen goddelijke geest. Dit is een goed criterium en het kan genoeg zijn om je te bewijzen dat je niet met een goddelijke geest te maken hebt. Want als een van Gods geesten met je spreekt, zal hij je vertellen dat er vele verschillende rangorden bestaan, allerlei soorten geesten en hiërarchieën. De hoogste is de geest van Jezus Christus en daarboven staat God. Dus een geest die zich voordoeft als volledig gezaghebbend, kun je niet vertrouwen. Daarnaast kun je een goddelijke geest herkennen aan zijn geduld, aan zijn liefde en aan het feit dat hij - ook al moet hij misschien om je verder te helpen wel eens iets zeggen wat je niet graag hoort - je nooit op een vervelende manier zal vernederen of kwetsen. Hij zal je daarentegen ook nooit vleien. Aan deze en nog veel meer dingen kun je herkennen met wat voor soort geesten je te maken hebt. Mooie en zelfs verheven woorden bewijzen op zichzelf nog niets, want er zijn veel geesten die uit voorbije levens bepaalde kwaliteiten met zich meedragen, die ze nog steeds bezitten, terwijl ze om de een of andere reden toch geen deel uitmaken van de goddelijke wereld.

Werkelijk contact met de goddelijke spirituele wereld betekent een grote zegen. Want de geesten van Gods wereld willen ieder van jullie graag helpen om werkelijk gelukkig te worden, zodat je leven niet leeg is, niet verstoken blijft van liefde, genegenheid, waardering en van de diepste vervulling, die alleen ontstaat als je het uiterste tracht te halen uit je vermogen tot spirituele ontwikkeling. Dit is het *enige* doel van een dergelijk contact. Alles wat er bij komt moet daaraan ondergeschikt zijn. Als nog een ander doel van gewicht lijkt te zijn, dan moet je daar nooit op aandringen maar het aan God overlaten. Als Hij vindt dat ook dat andere doel bereikt moet worden - als bijkomstig gegeven, als ik dat zo mag noemen - dan zal dat gebeuren op een veel betere en efficiëntere manier. Je zult precies krijgen wat je wilt. Als je geluk verlangt en bereid bent de prijs te betalen, dan zal het je gegeven

worden. Als je met je hele hart niets anders wilt dan Gods waarheid en de vervulling van Gods wil, zul je die ook ontvangen. *In de wens ligt het resultaat al besloten.* Maar dat resultaat komt niet onmiddellijk. Goddelijke geesten kunnen zichzelf onmogelijk zomaar ineens manifesteren, want er zijn heel wat obstakels die eerst uit de weg geruimd moeten worden. Tijdens deze periode word je getest om te zien of je een dergelijke vorm van communicatie waard bent. Als onzuivere, ongelukkige of lijdende zielen zich bij je aandienen, stel dan alles in het werk om ze de weg te wijzen in plaats van ze macht over je te geven. Je moet ze met vaste hand verder helpen op het spirituele pad. Geef de moed niet op. Blijf steeds nederig en zoek uit wat het is in je dat zuivere en levende geesten ervan weerhoudt zich aan jou kenbaar te maken.

Contact met de spirituele, goddelijke wereld is beslist het hoogste, het mooiste en het meest zinvolle wat je kan gebeuren. Natuurlijk moet er een prijs voor betaald worden. Als je een huis koopt, verwacht je ook dat het meer kost dan een eenvoudig hutje. Dat vind je doodgewoon. Het zou niet anders kunnen. Maar als het om spirituele ontwikkeling gaat, om spirituele waarden, dan vinden mensen het ineens niet meer zo vanzelfsprekend om de verschuldigde prijs te betalen. Bij het uitwisselen van materiële zaken krijg je - in het gunstigste geval - waar voor je geld. Maar waar het om spirituele zaken gaat, zul je oneindig veel meer ontvangen dan je hebt betaald. Probeer hieraan te denken als je weerstand voelt om de prijs te betalen voor de hoogste vervulling die mogelijk is.

Ieder mens heeft zijn verlossing in eigen hand. Alleen jijzelf kunt de ketenen verbreken die je gevangen houden. Maar eerst moet deze wens je hele hart in bezit gaan nemen en je moet ervoor zorgen dat hij allesoverheersend wordt. Als je je daarop toelegt, zal Gods geestelijke wereld je verder helpen.

De rest van de tijd wil ik aan jullie vragen besteden.”

*VRAAG: Er is iets dat ik niet begrijp. U zegt dat we juist met de spirituele wereld van God contact moeten maken, omdat die andere wereld ons schade zal toebrengen, niet alleen spiritueel en ook psychisch. Maar alles is toch Gods wereld? Ik begrijp dit niet.*

“Het zit zo: je hebt de grote schepping van God, met Zijn schitterende wetmatigheid; bij die schepping horen alle geesten die hij eveneens geschapen heeft en die hij een vrije wil heeft gegeven. Heel veel van deze geesten hebben vrijwillig de goddelijke orde en de goddelijke wetten geaccepteerd en zijn daarom gelukkig gebleven. Heel veel andere geesten hebben die orde doorbroken, ook uit vrije wil en daarom hebben ze voor zichzelf ongeluk en

disharmonie gecreëerd. Want buiten de wijsheid van de goddelijke wetten is geluk niet mogelijk. Alle geesten die op een gegeven moment deze wet geschonden hebben en die nog niet zover zijn gekomen dat ze de wijsheid van deze wet opnieuw als hoogste en enige waarheid erkennen, hebben zichzelf uit vrije wil buiten deze orde geplaatst, zoals ze hem ook uit vrije wil zouden kunnen aanvaarden - en ooit zullen ze dat ook doen. Maar zolang dat niet uit hun eigen wil en overtuiging gebeurt, blijven ze buiten de goddelijke wereld. God dwingt geen enkel schepsel. Elk individu moet geheel vrijwillig zover komen. Uiteindelijk - en daarin ligt de schoonheid en volmaaktheid van de goddelijke wet - zullen al Gods kinderen stuk voor stuk terugkeren tot het licht en de wijsheid, het geluk en de vrijheid die alleen te vinden zijn in die goddelijke wetten. Deze tweedeling geldt niet alleen voor de geestelijke wereld, maar is ook op mensen van toepassing: sommigen zijn deel van de goddelijke orde en geven misschien zelfs hun hulp, energie en medewerking aan het grote verlossings-plan. Bij deze groep mensen is, onder andere, de spirituele energie erop gericht om er achter te komen waar ze - hoewel onbewust - nog van de goddelijke wet afwijken. Vele anderen accepteren de goddelijke wetten niet. Zij scheppen chaos rond en in zichzelf, omdat ze hun eigen, allerminst volkomen wetten willen gehoorzamen.”

*VRAAG: Ik wil iets vragen over mijn vader, als dat kan. Hij is vier jaar geleden overleden en toevallig is het vandaag zijn geboortedag en ik voel hem dichtbij me. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook af hoe het met hem gaat.*

“Ik wil je vraag graag beantwoorden, maar daarvoor heb ik even tijd nodig, dus ik bewaar het antwoord voor de volgende keer dat je hier komt.”

*VRAAG: Ik zou willen vragen hoe je contact kunt maken met je persoonlijke gids.*

“Dat is alleen mogelijk als het je dit pad van vervolmaking werkelijk wilt volgen, en als je een dergelijk contact zoekt om hulp te krijgen bij je persoonlijke ontwikkeling, of bij een speciale moeilijkheid daarin. Die wens moet heel sterk en oprecht zijn, echt uit de grond van je hart komen. Als dat werkelijk het enige motief is en er in je wens geen sensatiezucht of nieuwsgierigheid meespeelt, kan het contact tot stand komen. Als de geesten uit de goddelijke wereld dit merken - en eerst kunnen je geduld en uithoudingsvermogen nog danig op de proef gesteld worden, dus je moet het niet te gauw opgeven - kan het contact plaats vinden. Je persoonlijke gids zal zichzelf dan kenbaar maken, als tenminste het antwoord niet ook op een andere manier verkregen kan worden, bijvoorbeeld via je medemensen.

Gods geesten beantwoorden geen vragen waarop het antwoord in je eigen wereld te vinden is, want ze zijn er niet om jou te helpen die paar moeilijkheden te omzeilen die je juist helpen er zelf achter te komen. Ze beantwoorden alleen vragen waarop je het antwoord langs menselijke weg onmogelijk kunt vinden. Dus zoals ik al zei, als aan al deze voorwaarden voldaan is, zul je zo'n contact tenslotte krijgen, in welke vorm dan ook.

Er zijn vele vragen die een persoonlijke gids met liefde kan en wil beantwoorden. Bijvoorbeeld als je in een situatie niet weet wat de wil van God is; of als je achter neigingen en emoties wilt komen, die nog in je leven zonder dat je je daarvan bewust bent; of als je merkt dat je in conflict bent, in een zekere disharmonie met je medemensen en je weet niet wat dit veroorzaakt. (Als zo'n situatie zich voordoet, dan kun je er zeker van zijn dat - hoe faliekant fout die ander ook mag zitten - er beslist ook in jou iets verantwoordelijk voor is, iets waar je contact mee kunt krijgen.) Op zulke vragen krijg je antwoord als je je deur openzet voor de waarheid. En dat kan alleen als je bereid bent de waarheid *onder alle omstandigheden* te aanvaarden, zelfs als wat je moet horen misschien het allerlaatste is wat je horen wilt. Als je de natuurlijke weerstand overwint tegen het horen van een weinig vleierende of moeilijk te verteren waarheid, dan is je deur open en kan die waarheid binnenkomen.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat - ook al hoor je bij gelegenheid iets waar je bang voor bent - je je toch uitermate gelukkig zult voelen wanneer je eenmaal op die manier contact hebt gemaakt. Niet alleen omdat waarheid altijd die uitwerking heeft, maar ook omdat je dan pas echt weet dat de spirituele goddelijke wereld met al haar wetten werkelijkheid is en geen theorie. Dat zal je echt heel gelukkig maken. Het antwoord kan echter op veel verschillende manieren ontvangen worden. Misschien terwijl je mediteert. Wanneer je van binnen stil wordt en alleen maar vraagt om waarheid en Gods wil, kan er plotseling een gedachte in je opkomen, een nieuw gezichtspunt; die gedachte zal zich ontwikkelen en hoe meer hij zich ontwikkelt, hoe meer je ziet hoe waar hij is. Vanuit welke hoek je het ook bekijkt, je zult niet twijfelen over de juistheid en de waarheid ervan. Dat is de weg van de inspiratie. Later krijg je misschien een meer directe ervaring in de vorm van een stem die je in jezelf hoort, een nieuw soort stem, heel anders dan de gedachten en ideeën die uit jezelf voortkomen. Of je krijgt het antwoord in de vorm van een beeld. Vaak ontvang je dat soort antwoorden na enige tijd via een ander mens die daartoe geïnspireerd wordt. Zo'n antwoord kan ook een test bevatten: hoe ga je ermee om? Hoe reageer je? De goddelijke geestelijke wereld kent vele werkwijzen, vele wegen om je de nodige kennis aan te bieden. Maar het zal altijd van jezelf afhangen, van jouw openheid. Als je openstaat zul je ontvangen. Als je geduld hebt en als je niet met alle geweld



een speciaal antwoord verlangt, als je je niet vastbijt in een bepaalde manier waarop je het antwoord zou moeten ontvangen, maar het aan God overlaat *hoe* het je bereikt, dan schep je geleidelijk aan de omstandigheden voor zo'n wonderbaarlijk persoonlijk contact. Het kan heel anders gaan dan je gedacht had, maar je moet erop vertrouwen dat wat God beslist uiteindelijk het beste voor je is. Laat dit dus je motivatie zijn bij het zoeken van zo'n persoonlijk contact. Deze weg moet je volgen."

*VRAAG: Ik heb vanavond het voorrecht hier voor het eerst te komen en vooral ook om u te ontmoeten en naar u te mogen luisteren. Ik wil een vraag stellen die me erg bezighoudt. Het gaat om het goddelijke in onszelf enerzijds en de leraar die tot ons spreekt anderzijds, dus u in relatie tot dit medium, de leraar die tegen mij spreekt, hoe verhoudt zich deze leraar tot mijn eigen goddelijk zelf of tot dat van dit medium?*

"Bedoel je in het algemeen of meer in jouw speciale geval?" (*Vooraf het laatste.*) "Welnu, eerst zal ik proberen in het algemeen uit te leggen wat het verschil is tussen de goddelijke vonk - of het goddelijk zelf zoals jij het noemt - en een entiteit uit Gods spirituele wereld. Voor veel mensen is het inderdaad niet altijd helemaal duidelijk door wie of wat ze worden toegesproken. Is het het onderbewuste, of het bovenbewuste, of de goddelijke vonk, of het hoger zelf - hoe je dat ook wilt noemen - of is het een andere entiteit? Het is niet zo gemakkelijk daarop antwoord te geven en nog moeilijker is het om het verschil te definiëren. Maar ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Laten we beginnen met het onderbewuste. De stem van het onderbewuste is heel snel met z'n antwoorden, heel uitgesproken en dikwijls ook duidelijk hoorbaar. De enige manier om erachter te komen of je te maken hebt met je onderbewuste of met een van de beide andere mogelijkheden, is door stil te worden en precies de weg te volgen die ik aangaf als antwoord op de vraag over het contact maken met de goddelijke wereld. Als aan al die voorwaarden voldaan is, kunnen Gods wil en waarheid doorkomen en het maakt daarbij niet uit of het je eigen goddelijke zelf is of een entiteit uit de goddelijke wereld. Want beiden volgen de spirituele wetten en vervullen de wil van God. Als de wens om Gods wil te volgen groter is dan alleen maar een soort wensdenken of een bepaalde angst, dan wordt het antwoord gegeven. Alleen voor jezelf kun je - door objectief jezelf te analyseren en te onderzoeken - bepalen of er geen zelfbedrog, geen wensdenken, geen angst in het spel is, die het verlangen naar waarheid overschaduwet. Er kan ijdelheid meespelen of misschien wil je op anderen indruk maken, dat is het grootste struikelblok op het spirituele pad. Als je je motieven onderzocht

hebt en de weerstand is overwonnen, kan het antwoord gegeven worden door het zelf aan het zelf - of door de beschermengel of door wat je een 'leraar' noemt. Het antwoord komt heel zacht en nauwelijks hoorbaar, niet nadrukkelijk of opdringerig. Het is geen luide maar een rustige, bijna onpersoonlijke stem zonder enige dwang, wat bij het onderbewuste vaak wel het geval is. Dit moeten we allereerst vaststellen, want vaak wordt de stem van het onderbewuste ten onrechte gehouden voor een van de beide andere mogelijkheden die je in je vraag noemde.

En nu terug naar je vraag: "Is het het hoger zelf of een geest uit de goddelijke wereld?" Op zich maakt het eigenlijk niet veel uit of het nu het een of het ander is, want ik zei al dat ze beiden dezelfde intentie hebben. Alleen technisch gesproken, om het zo maar uit te drukken, is het interessant. Het hoger zelf maakt zich ongetwijfeld kenbaar. Maar het kan niet altijd duidelijk doorkomen, want het is bedekt door vele lagen van onvolkomenheden; lagen van dichte materie, alles wat het leven op aarde noodzakelijk maakt. Als die lagen er niet waren, hoefde je niet op aarde te komen. Als het hoger zelf zich zo vrij en gemakkelijk kon manifesteren, zou je niet steeds weer opnieuw geboren hoeven worden. Je zou dan ver genoeg gevorderd zijn en geen nieuwe incarnaties meer nodig hebben. Overal waar fouten en onvolkomenheden zijn, is het hoger zelf afgeschermd. En daarom heeft God zijn helpers gestuurd, want die hebben de mogelijkheid om tot je door te dringen, daar waar je hoger zelf dit nog niet kan. Bovendien is de stem van het hoger zelf zo ver weg en zo zacht, soms zo onhoorbaar dat het niet duidelijk en met zoveel woorden tot je kan spreken; maar het is wel een werkzame kracht in je, het leidt je door middel van wat jullie je 'geweten' noemen. Het hoger zelf kan invloed op je uitoefenen en je helpen je lager zelf te weerstaan; het hoger zelf kan, als je ernaar luistert, zich kenbaar maken met betrekking tot de koers die je vaart, je handelwijze en je reactiepatronen, maar je kunt er niet mee in gesprek treden zoals met een geest. En, in geval van een medium: het hoger zelf is niet in staat zich zodanig te manifesteren dat het, om zo te zeggen een vol uur lang kan spreken, een lezing houden, vragen beantwoorden. Als het dat wel kon, zou dit medium zo ver ontwikkeld zijn dat het verder nooit meer hoefde te incarneren. Als je dit enkel door in trance te gaan voor elkaar kon krijgen, zou je met evenveel gemak het hoger zelf altijd en onder alle omstandigheden bij de hand kunnen hebben. Het is gemakkelijker voor een medium om het eigen geesteslichaam een tijdje te laten uittreden en zo plaats te maken voor een andere geest. En dat is al moeilijk genoeg, ook als er een geest uit de goddelijke wereld door wil komen. Voor dit ene uur moeten er al genoeg blokkades uit de weg geruimd worden. Met andere woorden, het hoger zelf werkt op je in en leidt je tot op zekere hoogte, maar het spreekt niet in pasklare taal. Het werkt inspirerend op je gedachten, maar spreekt niet zoals ik nu door middel van

dit medium doe; het spreekt je niet persoonlijk en duidelijk verstaanbaar toe. Is dit duidelijk?” (*Ja, heel duidelijk, dank u zeer.*) “Wat betreft het persoonlijke deel van je vraag, stel ik voor dat jij en enkele van onze vrienden, niet meer dan een paar, misschien op een avond bijeenkomen; dan zal ik meer persoonlijk met je spreken, als je wilt.” (*Dank u.*)

*VRAAG: Uit wat u zei over ‘als je in conflict bent met een ander’ heb ik begrepen, dat dit altijd aan jezelf ligt...*

“Dat heb ik zo niet gezegd. De bestaande disharmonie, zoals die zich op een moment voordoet, hoeft echt niet altijd aan jou te liggen. Maar wel is het zo dat, als je betrokken raakt bij welk conflict dan ook, er altijd iets onvolkomens in jezelf zit.” (*Maar hoe kom je daarachter?*) “Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan je vrienden in de geestelijke wereld, als je het antwoord tenminste niet kunt vinden door dit pad te volgen; door jezelf steeds beter te leren kennen, elk hoekje van je ziel, je hele manier van reageren. Het antwoord ligt niet altijd meteen voor het grijpen. Niet altijd ligt de oorzaak zo aan de oppervlakte dat die onmiddellijk kan worden aangewezen in alles wat er gebeurt of in dit speciale conflict; misschien ligt hij dieper. Er kan sprake zijn van een hele kettingreactie, waarbij de ene tekortkoming de andere uitlokt, tot dit zich tenslotte naar buiten toe manifesteert; en dat kan evengoed door andermans fouten zijn. Als je dit pad verder volgt, zal eerlijkheid tegenover jezelf een tweede natuur worden; daardoor krijg je een volledig inzicht in al je verborgen motieven, vroeger en nu. Als je je bewust bent van al je emoties, tekortkomingen en zwakheden, kun je alles wat concreet gebeurt daarmee in verband brengen door die reactieketen na te lopen. De directe fout kan best geheel of gedeeltelijk bij een ander liggen. Maar als je dit pad volgt, is het heel belangrijk om te weten, dat als er iets onaangenaams gebeurt - in jezelf of in je omgeving - het altijd een oorzaak moet hebben. Je kunt dan het beste zo snel mogelijk tot jezelf inkeren en je afvragen wát in jou - al of niet direct - dit kan hebben opgeroepen. Welke onvolkomenheid kan ermee verband houden? En als je dit *echt* wilt weten, als niets in je voor die vraag terugdeinst, zul je het antwoord vinden. Dat kan ik je beloven.

In dit soort dingen kunnen en willen de goddelijke geesten je helpen en contact met je maken, zoals je zelf in het verleden bij andere gelegenheden al ervaren hebt. Langzamerhand zullen je gedachten geleid worden, als je verlangen naar waarheid tenminste oprecht is en niet slechts oppervlakkig. Dit is trouwens een heel belangrijk punt, want vaak willen mensen dit pad wel tot op zekere hoogte volgen, maar hun inzet is niet volledig en onvoorwaardelijk. Voor die totale inzet moet je een heel gevecht leveren, die is er niet vanzelf; daarom is het belangrijk dat je de halfslachtigheid van je

verlangen herkent en onder ogen ziet, zodat je jezelf niet wijs kunt maken dat je alles hebt gedaan wat je kon, maar zonder resultaat. Als je meent dat dit zo is, moet je eens bij jezelf nagaan of er geen sterke weerstand in je leeft ten aanzien van die laatste en beslissende stap: het blootleggen van de volledige waarheid in jezelf, of in je lager zelf". (*Zelfs die eerlijkheid opbrengen is al heel moeilijk.....*) "Natuurlijk is dat moeilijk." (*Soms denk je dat je eerlijk bent, maar als je steeds dieper gaat zie je dat er eigenlijk nog iets anders is.....*) "Het is een lange, steile en moeilijke weg. En jouw eigen inzet moet ervoor zorgen dat je het voor elkaar krijgt.

Maar de moeite die het kost om eerlijk te zijn kun je overwinnen. Allereerst moet je mediteren over wat eerlijkheid tegenover jezelf allemaal inhoudt. Vraag jezelf vervolgens af waarom het zo moeilijk is. Als je jezelf die vraag stelt, kun je ook zelf het antwoord geven. En als je achter het 'waarom' bent, wordt het gemakkelijker erover te mediteren. Meestal is het antwoord - en nu spreek ik heel in het algemeen - dat iemand het niet leuk vindt om met een bepaalde zwakheid van zichzelf geconfronteerd te worden; of op sommige punten niet bereid is de prijs te betalen. Het lager zelf wil in zijn oude vertrouwde hol blijven zitten, letterlijk! Het voelt er niets voor om iets te doen, zich in te spannen en te veranderen. Als je dat eenmaal erkend hebt, wordt de volgende stap gemakkelijker. Zodra je erkend hebt dat je ertegen op ziet je ego of je ijdelheid of wat het het ook mag wezen, opzij te zetten, kun je de laksheid van je lager zelf aanpakken met behulp van de spirituele waarheden die je tot nu toe geleerd hebt. Heb je eenmaal het antwoord gevonden op de vraag waarom je zoveel moeite hebt op dat punt, dan heb je al veel meer bereikt dan je misschien denkt.

Je kunt deze innerlijke weerstand beter op het spoor komen en er iets aan proberen te doen, dan alleen een eventuele oppervlakkige gedragsfout corrigeren. Want daarbij kan de wortel heel goed onveranderd blijven zitten, zodat er niet veel mee gewonnen is. Los van het feit dat een fout onder bepaalde omstandigheden altijd weer boven kan komen als hij niet bij de wortel is aangepakt, blijft ook de ogenschijnlijk juiste handeling dan in feite een leugen. Daarom kun je nog beter telkens opnieuw in dezelfde onmiskenbare fout vervallen - als je die ook maar steeds herkent en eraan blijft werken - dan dat je handelwijze niet door je ware aard gedragen wordt. Wanneer je in zo'n geval het antwoord in jezelf kunt vinden, ervaar je dat als een geweldige overwinning. Je voelt het als opluchting, bevrijding, vrede en waarheid - en zo ben je weer een stapje dichterbij God gekomen. Begrijp je dat?" (*Ja.*)

*VRAAG: Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik wel eens naar een priester ging. Als je bij hem kwam om raad (ik heb nu een bepaald*

*iemand in herinnering) en je vroeg hem “Doe ik hier goed aan?” of “Is dit een zonde?” dan gaf hij nooit antwoord, hij zei altijd: “Je weet het antwoord zelf heel goed”. Denkt u dat zo’n priester dit niet zomaar zegt?*

“O beslist, daar ben ik zeker van. Je kunt vele antwoorden zelf vinden, als je dat wilt - alle antwoorden op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling, kennis omtrent jezelf, van je eigen tekortkomingen. Maar daarnaast is het nodig ook kennis van buitenaf te verwerven, bijvoorbeeld kennis van de spirituele wetten, of kennis over de manier waarop je bepaalde fouten kunt overwinnen. En het is ook nodig dat je hulp krijgt in je zuiveringsproces. Als die kennis je niet van buitenaf wordt aangereikt, is het vaak onmogelijk het juiste antwoord te vinden of om te weten wat je volgende stap moet zijn. Hoe meer kennis je van buitenaf ontvangen hebt, hoe meer antwoorden je in jezelf zult kunnen vinden.”

*VRAAG: U spreekt over meditatie alsof het iets heel eenvoudigs is.....*

“Nee het is niet zo eenvoudig, maar je kunt het wel leren. Waar een wil is, is een weg. En als er moeilijkheden zijn, dan ben ik er voor jullie om je te helpen die te overwinnen. Maar dit is niet het juiste moment om hier dieper op in te gaan. Dus als je er moeite mee hebt, kan ik misschien een keer persoonlijk met je spreken.”

*VRAAG: Hoe komt het dat de grote persoonlijkheden, geleerden, kunstenaars, kortom de grote genieën uit onze geschiedenis, zich nooit via een medium laten horen? Treden zij in direct contact met mensen die daar echt ontvankelijk voor zijn of... wat doen ze eigenlijk?*

“Hierop kan ik onmogelijk een algemeen geldend antwoord geven. Er zijn in de spirituele wereld vele geesten die tot taak hebben mensen met een gelijksoortig talent te inspireren. Dat ze daarvoor zelden of nooit gebruik maken van een medium, heeft een heel goede reden. Hoewel er veel mensen zijn die beweren dat ze als medium gediend hebben voor de een of andere beroemdheid, is dat niet waar. De goddelijke geestelijke wereld wil dit niet, omdat het betreffende medium of de mensen er omheen zich hierdoor al gauw belangrijk en superieur kunnen gaan voelen. En dat is niet goed. Bovendien betekent het echt niet meer als - om maar iemand te noemen - Goethe door een medium spreekt dan om het even welke andere goddelijke geest. Maar als Goethe hier zou spreken, zou het medium kunnen zeggen: “Goethe heeft door mij gesproken!” en de groep zou ook onder de indruk zijn en misschien wel neerkijken op anderen die niet op een Goethe kunnen

pochen. Dit wil de goddelijke geestelijke wereld vermijden. Dus als zoiets zich ooit eens voordoet, moet je er heel, heel voorzichtig mee zijn. Daar komt bij dat deze grote genieën in hun spirituele ontwikkeling lang niet altijd even ver zijn als met dat ene speciale talent. In de spirituele wereld hebben ze misschien, zoals zovelen, een heel andere bestemming. Hier kun je niets algemeen over zeggen. Sommigen zijn opnieuw geboren, anderen leven in de geestelijke wereld in een sfeer, die hen moet zuiveren; sommigen gaan hier naar school, anderen bereiden zich voor op hun komend leven; weer anderen hebben in de spirituele wereld misschien opnieuw een aan hun talent gerelateerde taak te vervullen of juist iets heel anders dat ze moeten perfectioneren. En enkelen van hen hebben misschien al een hoge graad van vervolmaking bereikt.

Nu ga ik me weer terugtrekken en ik zeg tegen elk van jullie: je hoeft je nooit alleen te voelen. God houdt echt van je. Gods liefde is met jullie.

Wees in vrede, ga verder op deze weg. Dat zal je gelukkig maken. Moge God jullie allen zegenen!”

*Deze lezing werd gegeven via Eva Pierrakos in 1957*

*Oorspronkelijk uitgegeven door Center for the Living Force Phoenicia (N.Y.) onder de titel: 'Self-knowledge - the great Plan - the Spirit World'*

*© 2002 Stichting Gemeenschap Het Pad*